

God van ontferming en genade,
rijk aan barmhartigheid en trouw,
wij bevelen U onze overledenen aan.
U hebt hen bij de Doop aangenomen tot
Uw zonen en dochters; U hebt hun op-
gedragen op pad te gaan en vruchten
voort te brengen.
Misschien kwam U op 'n uur, waarop U
niet verwacht werd.
Moge U hen als trouwe en verstandige
knechten aangetroffen hebben.
En als zij ooit 'n zijpad insloegen, kan
dan hun ontrouw Uw trouw teniet doen?
Wil voor allen 'n Vader zijn,
die van verre uitziet naar de komst van
zijn kinderen;
die hen terstond het mooiste bruilofts-
kleed laat halen
en 'n eeuwig feestmaal aanricht.
Mogen wij allen eens uit Jezus' mond
horen:
„Komt gezegenden van mijn Vader.”
Dat vragen wij U door Christus,
onze Heer. Amen.

Des Heren
trouw
is
tot in
eeuwigheid.

Ps. 117 - 3

PAROCHIE VAN DE HEILIGE LANDRICUS
ECHT

1973 - ALLERZIELEN - 1974



*Mogen voor altijd in Gods
liefde geborgen zijn:*

Petrus Niessen

M. Elis. Royakkers-Claassen

M. Anna Smeets

M. Cornelia Meerten-Wolters

Theo Omloo

Joannes Laugs

Hubert Vos

Maria Chorus-Pijls

M. Ida van Daal-Didden

Jacobus Bovend'Eert

Hendricus Heijnen

Hendrik Smeets

Jacobus Pustjens

Elisabeth Mertens-Leurs

Anna Wenmakers-Meeuwissen

M. Catharina Daelmans-Cuypers

M. Catharina Cuypers

Anna Tummers-Beckers

Jacqui Valentijn

Willem Meuwissen

Anna Laumen-Dechant

M. Theresia Hukkelhoven-Savelkoul

Pierre Vrehen

Christel Pustjens

Gerard Vinken

Wilhelm Maessen

Chris Jejanan

Johannes Crutzen

Anna Catharina Poell-Peeters